

Vraag het aan Morya



Hou rekening met wat je kan

“Deze tijd is confronterend, maar het wil niet zeggen dat je leven lastig moet zijn. Je mag een goed en aangenaam leven hebben. Ook al gaat het moeilijk bij anderen en is er in je hart een zekere bekommernis, je eigen leven is ook heel belangrijk. Dus als je iets kan doen voor iemand anders, doe dat dan, doe het op een voorzichtige manier, en hou rekening met jezelf en met wat je kan.

In de eerlijkheid van je eigen leven kan je heel veel bereiken. Er is heel veel wat je kan doen met een betekenis. Diep in jezelf is er een kracht werkzaam. Dat wil zeggen dat je verwonderd zal zijn dat je zoveel kan en dat je verwonderd zal zijn dat je zo’n grote vooruitgang maakt in jouw leven. Als je eerlijk bent met jezelf kom je altijd vooruit.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 6: De wereld in verandering”
(uit hoofdstuk 4: ‘Angst voortvloeiend uit een bewustwordingsproces’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 479

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


